



Sinds wanneer ben je ondernemer?

“Sinds 31 juli 2023 ben ik ondernemer..”

Wat doe je met jouw bedrijf? En waar sta je voor?

“Ik help mensen om meer compassie te voelen en daarbij uitdagingen te overwinnen om nog krachtiger in het leven te staan. Uitdagingen zijn er niet voor niets geweest, ze hebben een doel gehad. Door daar begrip voor te hebben, kun je er anders naar kijken. Ze zijn dan geen stoorzender meer.”

Waarom ben je voor jezelf begonnen?

“Ik wilde meer vrijheid en mijn volle potentie kunnen inzetten in plaats van werken volgens regels die niet bij mij horen. Nu kan ik experimenteren en werken zoals ik het wil..”

Wat vond je toen ontzettend spannend?

“Het bekende loslaten vond ik spannend. In het diepe springen en niet weten wat er gaat komen. Maar ik wist dat ik er blij van zou worden.”

Wat vind je super leuk aan ondernemen?

“Het ontdekken en het ontmoeten van andere mensen en situaties. Ook dat er geen vaste regels zijn want daardoor blijf ik nieuwe dingen leren.”

Wat zou je willen dat je niet hoefde te doen?

“Vooral de administratieve kant van het ondernemen. Ik kan het wel maar ik haal er geen energie uit.”

Hoe denk je over zichtbaarheid?

“Dat is belangrijk want als je niet zichtbaar bent dan word je niet gevonden en heeft je onderneming geen zin..”

Hoe heb je de fotoshoot met mij ervaren?

"Als prettig, persoonlijk en ontspannen."

Hoe draagt het bij aan je bedrijf?

"De foto's helpen om mijn zichtbaarheid te vergroten. Ze stralen mij als persoon uit, in verschillende facetten."

Waarom heb je voor mij gekozen?

"Ik had rondgekeken naar wat bij mij past en bij jou kwam ik terug want ik had het idee dat in jouw werk diepgang zat en dat sprak me heel erg aan."

Wat heb je geleerd van het ondernemerschap?

"Nog makkelijker kunnen omgaan met het feit dat het niet altijd allemaal vanzelf gaat. Het is niet altijd leuk maar als ik gewoon blijf staan voor waar ik voor sta, dan kom ik daar ook wel weer doorheen."

Wat inspireert je om door te gaan als het even niet lukt?

"Hoe raar het misschien ook klinkt, het zijn de nare dingen die mensen ervaren die me inspireren om door te gaan. Zelfs oorlogen die spelen, omdat ik weet dat het ook anders kan. Het is een grote missie, maar ik wil mijn steentje bijdragen aan een mooiere wereld."

Waar wil je naartoe groeien?

"Uiteindelijk wil ik een eigen centrum opzetten waar mensen, ontspannen maar met diepgang, zichzelf beter kunnen leren kennen. Het wordt een centrum waar je terecht kunt voor yoga, muziek, coaching en artistieke activiteiten. Een plek om meer verbinding te krijgen met anderen en om te leren van elkaar."

Wat zou je andere ondernemers willen meegeven?

"Hou vol en geloof in waar je voor staat. Er is altijd wel een nieuwe weg te vinden om jezelf te versterken."



<https://welkompassie.nl>